

# Hos os i Lystrup-Elsted-Elev

Velkomstbogen 2. udgave  
Lokalområdet før og nu  
Historie, geografi, arkæologi,  
natur og kultur



ELEV • ELSTED  
FÆLLES  
RÅD •  
LYSTRUP

# Hos os i Lystrup-Elsted-Elev

Velkomstbogen 2. udgave  
Lokalområdet før og nu  
Historie, geografi, arkæologi,  
natur og kultur



Udgivet af  
Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd  
Postboks 7  
8520 Lystrup  
[www.faellesraad-8520.dk](http://www.faellesraad-8520.dk)  
[faellesraad@faellesraad-8520.dk](mailto:faellesraad@faellesraad-8520.dk)  
2004

# Hos os i Lystrup-Elsted-Elev

Kære læser...

Du holder nu en bog i hånden, der er skrevet af og for beboere i Lystrup-Elsted-Elev.

Fællesrådet fik idéen til denne udgivelse, som skal være til oplysning for såvel tilflyttere som dem, der allerede bor her. Med 1. udgaven i 2000 blev et længe næret savn opfyldt, da der ikke tidligere fandtes en samlet beskrivelse af områdets historie, geografi, bebyggelse, natur, kultur og meget mere - kort sagt en baggrundsorientering som supplement til de eksisterende publikationer (vejvisere o.l.) der kan ses på biblioteket.

Redaktionsprincippet har været, at lokale beboere »med egen pen« har skrevet for andre medborgere om det, de har en speciel viden om og lyst til at delagtiggøre andre i.

Bogen indeholder også annoncer, der giver et indblik i forretnings- og erhvervslivet.

Tegningerne blev til 1. udgave velvilligt udlånt af den nu afdøde lokale kunstner Aage Bruun Jespersen.

Fotoarbejdet er udført af fotograf Rolf Linder. Andre fotos er venligst stillet til rådighed af Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling samt af artikelskriverne.

Tryk udført af Egå Offset & JA Tryk ApS.

God fornøjelse med læsningen!

Redaktionsudvalget/Kulturudvalget/  
Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev,  
januar 2004

*Omslagsfotos viser:*

*Forside: Ringgårdens nye bebyggelse ved Asmusgaard.*

*Bagsiden: Gadekæret i Elsted.*

# Velkommen til Lystrup-Elsted-Elev

## Indholdsfortegnelse:

I et smukt østjysk landskab .....	5
Korte oplysninger .....	6
Lystrup på Europakortet.....	7
Naturen omkring os.....	8
Landskabet - hvordan blev det til? .....	10
En søndagstur gennem området.....	14
Lokalhistorien i 1875-1998 .....	17
Befolkningens sammensætning .....	21
Årets Borger og Årets Lokalitet.....	22
Erhvervslivet.....	23
Trafikken i området.....	24
Elev Skole .....	26
Elsted Skole .....	27
Lystrup Skole .....	28
Børne-og Ungeudvalget .....	29
Elsted-Lystrup Ungdomsklub.....	30
Lystrup Bibliotek .....	31
Lystrup, Elsted, Elev Lokalhist. Samling .....	32
Kirkerne i 8520.....	34
Lystrup Kirke.....	35
Elev Kirke .....	36
Elsted Kirke.....	37
Lokalcenter Sønderskovhus .....	38
Elsted-Lystrup Beboerhus.....	39
Lystrup Idrætsforening .....	40
Kunstforeningen 8520.....	42
Kunsten på Sønderskovhus.....	43
Musiklivet ved kirkerne i 8520.....	44
Lystrup Revyen .....	45
LMF og Rytmehuset.....	46
Lystrup Orkester år 2000.....	47
Gode links af lokal interesse på Internettet .....	48



»Elstedpigen« ved Elsted Sognegård,  
skulptur af Aage Bruun Jespersen, Elsted

# I et smukt østjysk landskab

- ligger det område vi bor i. Det er mærkeligt at sige område. Hvem bor i et område? Det gør hjorte, ræve og egern.

Mennesker bor på landet eller i byen eller i forstaden eller i landsbyen.

Vi bor ingen af stederne. Vi er noget andet, - en forstad, - i gamle dage havde vi heddet en by, men vi bor jo i Århus, så vi bor i en by og her i vores by, er der nogen, der bor i landsbyer og nogen, - ganske få, der bor på landet. Nogen kalder det en soveby, men det bliver man søvning af at sige.

Lige så svært det er at finde ud af, hvad vi skal kalde vores by, lige så svært har det været at finde ud af, hvem vi er.

Nå, men skulle vi så ikke kalde det vores by, og vi der bor i Elsted kan så bare blive ved med at sige det. Vi kan kalde byen Elsted og de andre kan så kalde den de bor i Lystrup eller Elev.

Vi er den største by, forstad inden for vores kommune og her er næsten alt det vi har brug for: Butikker, skoler, institutioner, sport, musik, skov og tæt til stranden, mange fine stier og flot udsigt over bugten fra så at sige alle vinkler.

Det er svært at få øje på noget vi mangler bortset fra vores identitet.

Jeg ved ikke om sådan en lille bog som den her kan hjælpe lidt på det.

Det er det vi håber på. At borgeren vil læse sig glad, når det virkelig kommer for dagen, hvor meget godt vi har at byde hinanden på.

Det er fællesrådet der via sit kulturudvalg udgiver denne lille bog og meningen er helt klart, at vi gerne vil at alle skal vide, hvor mange muligheder der er her, og hvor meget der kan bydes på.

Stort set kunne man leve et helt liv her i byen, hvis det skulle være.

Det skal det heldigvis ikke. Der er masser

af busser og tog der kan få os væk i en fart. Det kan vi godt trænge til. Men jeg har oplevet at unge mennesker der er rejst herfra for nogle år siden stadig tror at alt var som dengang.

Derfor er der nogle fordomme som er svære at udrydde.

Det er kun os selv der kan udrydde dem og dermed være med til at give vores by den identitet den og frem for alt vi selv for-tjener.

*Annelise Søndengaard  
Formand for fællesrådet*



# Korte oplysninger

Denne bog giver nogle praktiske oplysninger, der forhåbentlig kan bidrage til at give dig et overblik over, hvad lokalområdet kan tilbyde sine borgere.

Lystrup, Elsted og Elev udgør tilsammen et lokalsamfund i Århus Kommune, beliggende ca. 10 km. nord for Århus centrum.

I dag bor her ca. 10.000 indbyggere, og området er i fortsat udvikling. Der er et meget varieret udbud af boliger, såvel private som almennyttige. Der er gamle huse fra århundredskiftet og der er etageboliger og parcelhusområder.

Der er et bredt udbud af detailbutikker og servicevirksomheder, samt et stort antal håndværks- og industrivirksomheder, med tilsammen ca. 4.000 arbejdspladser.

Den kollektive trafik er veludbygget.

Der er således mulighed for at komme til og fra Lystrup med tog, ligesom buslinierne 9, 53 og 92 dagligt befordrer mange borgere til/fra området.

Der er vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem. Endvidere er der fritidsklub samt en byggelejlads.

Området har 3 folkeskoler, Lystrup Skole, Elsted Skole og Elev Skole.

I området er der 2 idrætshaller, en svømmehal og flere boldbaner og tennisbaner mm. Der er således mulighed for at vælge mellem et bredt udbud af sportsgrene.

Der er også mulighed for at deltage i de mange aktiviteter som bl.a. ungdomsorganisationerne kan tilbyde.

Der er 3 sognekirker, Elsted Kirke, Elev Kirke og Lystrup Kirke.

På lokalcentret Sønderskovhus er der mange aktiviteter for områdets ældre og



*Heste på Byggeren*

førtidspensionister. Endvidere har centeret visitationsretten til områdets pleje- og ældreboliger.

Lystrup Bibliotek er et naturligt midtpunkt, når det gælder kulturformidling og kommunikation.

Elsted-Lystrup Beboerhus danner rammen om mange lokale arrangementer, og er ofte samlingsstedet for møder, bankospil, dans, revy og julemarked m.m.

Lystrup, Elsted, Elev er et område, hvor der foregår noget, fordi befolkningen skaber og lever med i aktiviteterne.

Området har et meget aktivt samarbejde i Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, der er områdets officielle talerør i relation til Århus Kommune. Fællesrådet omfatter pt. 70 medlemsorganisationer.

Jeg håber, du bliver glad for at bo i området, at du vil bruge det og bidrage til en fortsat god udvikling. Velkommen til dit nye lokalområde.

*Red.*

# Lystrup på Europakortet



Boligforeningen Ringgården har med støtte fra Fonden Realdania gennemført en international arkitektkonkurrence om gennemførelsen af et utraditionelt byggeri af 130 almene boliger i Århus-forstaden Lystrup. Vinderne af en af de hidtil største internationale boligkonkurrencer på dansk grund blev de to verdenskendte arkitektfirmaer Schmidt, Hammer & Lassen fra Århus og Herzog + Partner fra München. Arkitektkonkurrencen har som mål at vise, at det er muligt i dansk boligbyggeri at forene vidtstrakte miljøhensyn og bæredygtighed med høj arkitektonisk kvalitet. I alt 8 danske og udenlandske tegnestuer medvirkede i arkitektkonkurrencen, der sigter på opførelsen af tre boliggrupper: 40 boliger til børnefamilier under mottoet: *Minimum energi og maksimum kvalitet*, 40 seniorboliger med fokus på *Lys, varme og fællesskab* og endelig 50 familieboliger under overskriften: *Maksimalt sunde boliger*. Fordelingen på de tre boliggrupper bliver således, at Schmidt, Hammer & Lassen står for de 2 gange 40 boliger, mens Herzog + Partner tegner den sidste boliggruppe på 50 boliger.

De nu udvalgte projekter indgår i et større internationalt udviklingssamarbejde med deltagelse af boligorganisationer fra Italien, Frankrig, Portugal og Danmark. Den internationale del af projektet er støttet af EU og gennemføres under titlen »SHE - Sustainable Housing in Europe«. I dette samarbejde deltager Carl Bro A/S og Dansk Center for Byøkologi som rådgivere for Boligforeningen Ringgården.

De 130 boliger skal opføres i den østlige ende af Lystrup på de marker, som tidligere tilhørte Asmusgård. Der skal, før Ringgården kan gå i jorden, udarbejdes en lokalplan, så der regnes først med igangsættelse af byggesagen i 2005 og indflytning i de nye boliger i 2006.

*Boligforeningen Ringgården  
Palle Jørgensen*



# Naturen omkring os

I Lystrups forhistoriske tid levede vore forfædre ved bredden af Århusbugten. Dengang for 5000 år siden gik der en 5,5 km. lang fjord ind i det landskab, som vi i dag kender som Egådal. Gennem tiderne er fjorden forsvundet og jorden er blevet opdyrket til landbrug. Dalen er dog stadig et område af særlig landskabelig interesse med en artsrig fauna og flora, som rummer fredede planter og dyr. Bl.a. finder man her den sjældne engsnarre, som er medtaget på EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Om dagen kan man foruden fasaner, agerhøns og bekkasiner opleve sangfugle og rovfugle. I de lune forårsnætter brydes stilheden af nattergalens smukke sang.

På Egådalens nordlige kant startes der i løbet af år 2004 anlæggelse af en motorvej. Den skal forbinde E45 ved Søften og fange Djursland motorvejen ved Skødstrup.

På denne strækning, hvor vore forfædre engang levede og efterlod deres spor er Moesgård Museum i gang med et større arkæologisk udgravningsarbejde. Her er tidligere fundet en 7000 år gammel stammebåd og for nylig har et gammelt skelet set dagens lys. Skelettet er fra en ca. 24 årig mand og stammer fra nogenlunde samme tid som Grauballemanden. Arbejdet med udgravningerne af de arkæologiske fortidsminder kan sammen med fundene af smykker, krukke, knive og andre redskaber studeres i en opstillet i container ved Lægårdsvej, og kan i øvrigt også følges på Moesgård Museums hjemmeside.

For at skabe balance mellem naturen og motorvejen har Naturforvaltningen en naturgenopretningsplan. Den har til formål at forbedre de naturmæssige og rekreative





værdier i Egådalen og Lystrup Enge samt at forbedre vandkvaliteten i Århusbugten. I området mellem jernbanen og Lystrupvej er der i år 2005 planlagt etablering af et område med en 100 hektar lavvandet sø med tilhørende 55 hektar våd eng. Her kommer et paradis med gode levesteder for padder, insekter, fugle og planter til at udfolde sig. Vi vil komme til at opleve mange flere nye arter komme til området og måske vil også storken finde sig en boplads her. For de 2-benede naturglade folk bliver der etableret stier og udsigtsposter.

Engsøen bliver forbundet med Ellebækken, som løber i den sydlige del af Lystrup. Den har sit udspring i Skårupgård Skov og snor sig gennem landskabet fra øst til vest. Her er en naturpatrulje ved at udforske naturen og har fundet padderokke, døvnælde, agersennep, burrenerre, agertidsel, vild kørvel, ahorn, hvidtjørn, navr, vårfluelarve, kratsnegl og mange andre planter og dyr.

Naturpatruljerne blev startet i foråret 2003, som et projekt ledet af Naturforvaltningen. Med bistand fra Fællesrådet blev der nedsat 4 patruljer, som er i gang med lokalisering af 4 forskellige områders dyre- og planteliv. De 4 områder er foruden Ellebækken, Skårupgård Skov, Sønderskoven og et engområde ved Elev. Resultaterne af patruljearbejdet kan ses på Naturforvaltningens hjemmeside.

Til Lystrup-Elsted-Elev's mangfoldige natur med både skove og grønne områder er der fri adgang for både naturinteresserede og folk som kan lide at færdes i det fri. Gennem hele området løber et tæt stisystem til glæde for gående, cyklende, kondiløbere og ikke mindst børn der skal til og fra skole. Brug naturen til oplevelser, inspiration og glæde, men pas godt på den.

*Birgith Jørgensen  
Det Grønne Udvalg / Miljøgruppen 8520*



*Blindemandshøj bag Elsted Præstegård*

# Landskabet - hvordan blev det til?



*Aldersro-manden under udgravning. Skelet af en 40-50 år gammel mand fra jernalderen (300-200 f.Kr.) fundet i en mose*

Lystrup, Elsted og Elev ligger på den nordlige side af Egådalen. Bebyggelsen ligger på en moræne, der er afsat ved slutningen af sidste istid. Da den sidste is smeltede, stod der en israndlinie, den såkaldte østjyske israndlinie der påvistes af Dr. Poul Harder i 1908. Den kan følges fra Ejer Bavnehøj og helt til Søften og Trige. Smeltevandet fra denne isrand har løbet en tid mod NV, det vil sige i modsat retning af Egåens løb i dag og mod Gudenå dalen, dengang der lå en gletscher og spærrede, hvor Århus bugten ligger i dag.

Egådalen, der mere er en bugt end en fjord, var i stenalderen for 6-7.000 år siden en del af Århusbugten og altså en havbugt. Den

strakte sig helt ind til Lisbjerg og Terp. Siden har landet hævet sig, således at strandlinierne har ændret sig. Det skyldes den vippebevægelse som Danmark har foretaget siden istiden, hvor alt nord for en linie Ringkøbing, Fyn, Møn hæver sig, mens landet syd for synker. Den jord Lystrup, Elsted og Elev er bygget på består af en moræne. Isen, der har medført en varieret blanding af ler, sand og grus, er så at sige endt her, og er smeltet. Derfor varierer jorden i området meget. Det højtliggende område omkring Elev er leret og især præget af dødis, mens områderne ned mod Egådalen er præget af nedskæringer i skrænterne efter yngre vandløb. Ved Grædebjerg ved Kærgården har issøler

været udnyttet til teglfremstilling, hvorfor bakken også kaldes Teglværksbakken. Der er flere vandløb i Lystrup, Elsted og Elev området. Ellebækken udgør grænsen mellem Elev og Elsted sogne. Den udspringer i Skårupgårdskov, ved foden af Ørnstrup høj eller Rævhøj. Ellebækken kan ses ved »Smørhullet« hvor Elstedvej krydser bækken. Elstedbækken er i dag lagt i rør, og ses ikke mere. Den løb fra NV for kirken helt ned til Ellebækken. Det fortælles at hvis Ellebækken ikke kunne tage vandet fra Elstedbækken, blev der oversvømmelse i smedens have.

### Arkæologisk tid

Allerede i stenalderen har der levet mennesker i området. Dengang må man forestille sig at Egådalen var dramatisk anderledes end nutidens pæne landbrugsland. Dengang i jægerstenalderen var bakker og dale dækket af urskov - en blanding af linde-, elme- og egetræer har dannet en skyggefuld skov. Søer og åer har gennemskåret skoven og skabt lysninger og her langs fjorden, der er 1,5 m. bred og 5,5 m. lang, har vi spor af datidens mennesker.

Omkring 1990 blev der fundet en båd fra jægerstenalderen i Lystrup enge. Båden beskrives i Skalk 1990 nr. 6. Det var imidlertid ikke det første spor af stenalderfolkene på egnen. I 1985 blev der foretaget en udgravning på Asmusgårdens jorder, hvor Ringgården senere byggede. Her fandt man en grav der er ca. 5.000 år gammel. Graven afslørede sig selv, idet der lå mange hvide sten på marken, det er brændt flint, som stenalder menneskene brugte at lægge i bunden af gravene. Der har været en stendysse på stedet, men den er forsvundet formentlig i 1800-tallet, da gravene til landbruget om effektivisering bevirkede at mellem 10.000 og 15.000 dysser blev fjernet. I graven blev der fundet en

stenøkse og en ravperle, typisk for grave fra omkring 3.400 før Kristi fødsel. På Århusegngen kendes grave fra den tid kun ved Lisbjerg og i bunden af Kaløvig.

### Arkæologien under motorvejen

Århus Amt besluttede i 1997 at anlægge en motorvej nord om Århus fra Søften til Skødstrup. En strækning på 13,6 km. der skærer sig igennem mange vigtige fortidsminder. Fortidsminder, der endnu ikke kan ses, men alligevel rummer vigtige oplysninger om vores fælles kulturarv. På sin vej gennem landskabet skærer motorvejen 20 lokaliteter, der rummer så velbevarede og væsentlige fund, at de skal udgraves. Moesgård Museum udgraver fortidsminderne under den planlagte motorvej og udgravningerne forløber fra efteråret 2001 til efteråret 2003. Det sker i samarbejde med Århus Amt, som giver omkring 30 millioner kr. til det store projekt. Der er hele tiden fem udgravninger i gang på



*Omkring 4000 år gammel fladehugget pilespids af flint fra overgangen mellem stenalderen og bronzealderen*

strækningen, hver gang en udgravning afsluttes, rykker udgravningsholdet videre til næste etape. Udgravninger giver sammen med resultaterne fra tidligere undersøgelser i området et unikt indblik i Egådalens forhistorie. Arkæologerne bruger de nyeste forskningsmetoder til at opnå viden om landskabets udvikling, og det forhistoriske menneskes skiftende udnyttelse af naturen til jagt, fiskeri og landbrug.

### **Lystrups »grauballemand« fundet ved Aldersro.**

I april måned 2003 blev der i udgravningen ved Aldersro II fundet skelettet af en mand fra jernalderen ca. 300 f.Kr. Aldersromanden lå i et tørvegravningshul i mosen. Fund af sumpplanterne siv og bukkeblad viser, at der har stået vand i hullet. Han lå med hovedet mod øst og fødderne mod vest, og under ham stod et lerkar. Skelettet lå ikke længere helt korrekt, da bevægelser i mosen har flyttet knoglerne. Han ligger i sovestilling - lidt på siden, med benene trukket op og armene ind foran sig og med ansigtet ned af. Aldersromanden er fra omtrent samme tid som Grauballemanden, der også endte i et tørvegravningshul i en mose. Moesgaard Museum har lavet en hjemmeside hvor man kan følge med i de spændende udgravninger i forbindelse med motorvejen.

Adressen er: <http://www.moesmus.dk/motorvejen>

### **Andre fund**

Bronzealderhøje kendes også fra egnen, - Præstehøjen og Blindemandshøjen, ligesom man har fundet boplads fra jernalderen samt jernaldergrave på Grædebjerg. En boplads fra ældre jernalder 500 år f. Kr. er udgravet bag Munkhøj i 1987, mens en anden boplads ved Rugmarken viste en hustomt fra romersk jernalder fra omkring år 0 til 200 e. Kr. Huset var i 1987,

da det blev fundet, det ældste romerske jernalderhus, der er fundet i Århus Kommune. Det er nærliggende at antage at byen allerede har haft sit navn i jernalderen ifølge undersøgelser af stednavne og deres oprindelse. På Moesgård Museum kan man finde journaler over flere andre arkæologiske fund i Elev, Lystrup og Elsted, bl.a. er der en jernaldergrav fra Elev der er beskrevet i 1930, fundet omfatter en del keramik og en kvindekniiv.

### **Historisk tid**

I Trap Danmark kan man læse, at Elsted først nævnes 1374 Elstedt mark og Elev i 1431 Edeløffue. Her opregnes endvidere, at Elsted sogn i 1960 havde et areal på 797 ha, og at der pr. 29.9 1960 var 800 indbyggere fordelt på 234 husstande. Elev sogn havde på samme dag 223 indbyggere fordelt på 55 husstande. Såvel Elsted som Elev har gamle kirker, der stammer fra romansk tid. Lystrup kirke og sogn er fra 1989, hvor Elsted sogn var på omkring 10.000 mennesker. Menighedsrådet valgte da at bygge en ny kirke og dele sognet i to selvstændige sogne Lystrup og Elsted sogn. Jernbanen blev bygget i 1877 med station i Lystrup, hvor der også blev bygget kro. Omkring stationen opstod Bygaden med handel og håndværk og mejeri.

Elsted kommune var frem til 1970'erne en typisk landkommune, hvor bebyggelse og beskæftigelse tydeligt viste en stærk tilknytning til landbruget. Historien om jernbanen og parcelhusbyggeriet kan læses i »Velkommen til Elsted kommune« 2. udgave 1967-68, ligesom der her fortælles om planerne for skole og centerbyggeri i kommunen. At det har været en rivende udvikling vidner alene indbyggertallet om. 1. april 1945 boede der 609 personer i Elsted kommune, i 1965 var der 1495, og i dag er der over 10.000 mennesker i Elsted, Lystrup og Elev.

### Kommunesammenlægningen

I 1970 blev Elev og Elsted kommune en del af Århus Kommune, og planerne om at erstatte kommunkontoret der dengang lå Aarhusvej 9 (i dag Lystrupvej 23) med et rådhus blev aldrig til noget. Allerede i midten af 1960'erne lå der planer for en motorvej Århus-Grenå, og en arkitektkonkurrence gav i december 1964 det daværende sogneråd et idégrundlag til at løse problemerne omkring byplanlægning og udviklingsplaner. Dagens bymæssige bebyggelse følger disse idéer nogle steder, idet man har lagt vægt på en klar adskillelse af gående og kørende trafik, med stiforbindelser velbeliggende i grønne parkområder, der adskiller de enkelte boligafsnit. Den 14. juni 1965 vedtog Folketinget

projekteringsloven (lov nr. 237) for den nord-sydgående motorvej i Jylland. Siden har der været mange diskussioner om motorvejens tilslutninger omkring Århus, og i skrivende stund graves der, som nævnt ovenfor langs den planlagte motorvej, for at sikre eftertiden kulturarven såvel som infrastruktur i form af et omfattende vejnet.

De sidste planer for Egådalen og landskabet omkring Lystrup er planerne om en Engsø langs motorvejen. Det bliver spændende at følge disse planer, der prøver at genskabe stenalderens vandvej langs den moderne motorvej.

*Marianne Vasard Nielsen*



*Sortering af flintfund på Moesgaard Museum, fra udgravningerne i Lystrup Enge*



# En søndagstur gennem området



Turen kan gennemføres såvel gående som på cykel. God tur!  
Vi starter ved Elev Kirke, den mindste af de tre kirker vi har i området. Kirken er bestemt et besøg værd, men også set udefra er den ret interessant. Kirken er bygget i 1542 (rimeligvis tidligere), den har ikke et tårn, men har klokken ophængt under tag i gavlen i kirkeskibet. Den 19. december 1710 skiftede kirken, ved auktion, fra kongelig eje til Oluf Krabbe, ejer af Skaarupgaard, som den fulgte til 1847 og var herefter i familien Nyholm's eje. Det er deres initialer, »N N« der står på den nordøstlige gavnl (korgavlen) og med årstallet 1882. Kirken overgik til selveje 1. juli 1925. Fra kirken bevæger vi os over Høvejs forgrening og ind på Kjeldsbjergvej, der udgør hovedgaden i det gamle Elev. Her ligger landsbyens gamle huse, der var den første og eneste bebyggelse i området i

sin tid. Alene for datidens arkitektur, der faktisk fortæller noget om datidens levevis, er det nok et kig værd. Vi kommer ud på Hovmuren, stadig i det gamle miljø, følger denne ned til Høvej, smutter lige ind omkring skolen for at besigtige den træskulptur, der er skåret ud af et træ, der er fældet 5 meter oppe fra jordniveau. Vi fortsætter videre ned til Stokbrovejs udmundning i Høvej. På hele strækningen kan vi nyde udsigten over de åbne vidder ned mod Lystrup og over mod Elsted. På modsatte side af Stokbrovejs udmundning kan vi gå ind på den mere sikre cykel- og gangsti, der forløber parallelt med Høvej. Vi følger stien til venstre langs Elstedvej ned til og ud på broen, hvor vi gør et ophold. Vi står her og ser ned i det såkaldte smørhul, et af flere dejlige steder i området, en frodyldt og naturskøn lokalitet. Vi fortsætter ned til Ellebækken som vi





*Parti ved det gamle Elsted. Tuschtegning af Aage Bruun Jespersen*

følger på stien op til Ørnstrupvej, hvor vi søger ind i stisystemet og følger det til Elsted. Vi følger Elstedvej ind i den gamle landsby Elsted, der er udpeget som bevaringsværdig. Her er der interessante gamle huse langs med vejen, hvor vi kommer frem til Elsted Kirke, der bør aflægges et besøg. Kirken lå på dette sted år 1537, og har formentlig ligget der adskillige år tidligere. Den 16. september 1687 overdrog kongen kirken med kaldsretten til Margrethe Krabbe, enke efter Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Vosnæsgaard. Kirken fulgte herefter Vosnæsgaard indtil 1805, da den blev afhændet til Hans Chr. Secher, der byggede tårnet. H.C. Secher var ejer af Kærgaard. Med få undtagelser fulgte kirken de skiftende ejere af Kærgaarden, indtil den overgik til selveje 1. juli 1927. (Oplysningerne om Elev og Elsted kirker er hentet i »Danmarks Kirker« af Nationalmuseet). Neden for kirken ligger den gamle branddam, der nu mest bruges som andedam. Vi vandrer videre ud på Godthåbsvej, hvor

vi benytter en sti ned forbi vuggestuen og børnehaven. Videre ned gennem det grønne område bag Elsted Skole og ned til et større stisystem, hvor vi drejer til højre og vandrer helt hen til Elsted Skoles indgang, hvor fra vi kan komme ind i skolegården ved Elsteds tidligere skole. Her kan man se den store kontrast mellem den nye Elsted Skole i moderne byggeri, i tidens funktionelle stil, og den tidligere skolebygning, der nu anvendes som beboerhus for Elsted-Lystrup.

Vi fortsætter ud på og ned ad Lystrupvej, forbi Lystrup Skole, der er endnu nyere og ligger fint på et grønt areal. Ved krydset Lystrupvej - Centervej - Bystævnet stopper vi op og kaster et blik mod vest hen mod byens første handelscenter og biblioteket med den udbredte informationsservice. Mod øst nyder vi synet af det grønne område, der er mellem ældreboligerne Sønderskovhus og Sønderskoven. Det grønne område strækker sig op til Lystrup Kirke, der ligger i Lystrups hjerte på toppen af



*Unge-Projekt »tunneler i farver« 1998*

byens højeste punkt. Vi vandrer gennem Sønderskoven op til skovens nordøstlige hjørne, hvor vi kommer ud på stien om til kirkens indgang. Vi står nu over for en af Danmarks moderne kirker, der har såvel kirkerum som mødelokaler og kirkekontor i en samhörighed, der føles helt naturligt. Kirken er bygget i 1989 og indviedes 1. søndag i advent samme år. Træd ind i kirkebygningen, ind i lyset under den af 4 søjler bårne lanterne. Oplev fornemmelsen af at være trådt ind i et Guds hus der ikke byder til ydmyg andægtighed, men stråler af åbenhed. Gå til venstre ind i kirkerummet og føl atmosfæren i det smukke rum, der stråler af imødekommethed, ikke at det byder til sagtmodig andagt, men til et frit sind, der åbent anerkender, at her gælder regler, der gør dig fri til at forrette din gudstjeneste i et lyst og venligt rum, der opløfter dit sind til samhörighed, godhed og medmenneskelighed. Fra kirken kan man se hen langs facaden til Lokalcenter Sønderskovhus, der er et moderne ældreplejecenter, der også betjener hjemmeboende ældre. Vi fortsætter ad stisystemet ned til et kryds,

hvor vi til venstre ser ind i tunnelen under Centervejen, og lige for ser vi ind i tunnelen under Sønderskovvej. Tunnelerne er graffitiusmykket af nogle af byens ungdom i et samarbejde med klubområdemedarbejderne for Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning. I stedet for triste grå tunneler har vi her en udsmykning i livlige, friske farver.

Vi fortsætter lige frem, gennem tunnelen under Sønderskovvej og ud i det grønne område, hvor hele midterpartiet er tilsat med forskelligartede blomster.

Vi følger stien parallelt med Sønderskovvej mod syd, forbi nogle pæne erhvervsjendomme, til udløbet i Lystrupvej. Vi følger Lystrupvej et kort stykke mod Risskov og får på vor højre side et storslået vue ud over Lystrup Enge, der strækker sig ud i Egådalen.

Det var en herlig søndagstur, der byder til et hjemligt hvil, hvor de mange indtryk kan fordøjes og omsættes i andre ture på det store stisystem, der gennemkrydser vort område.

*H. Hans Behnke (†2003)*

# Lokalhistorien i 1875-1998



*Købmanden i Elev, Høvej 3B*

Stoffet til dette Indlæg er behandlet ultra kort, idet en fyldestgørende historie ville fylde mere end denne Bog.

(Første afsnit er skrevet iht. gl. Retskrivning fra før 1949).

»Elev« er den ældste og var den eneste Bebyggelse i Omraadet i sin Tid. I Aar 1439 skrives Navnet »Ætheløff«. Det stammer antagelig fra et mandsnavn »Æthel«, eller maaske fra Ordet ætia, der staar for Ædning, (Græsgang).

Endelsen »lev« i Bynavne stammer fra Aar 500-800, og betyder Liv. Landsbyen Elev er præget af at have været en Forteby, omkranset af Høvej, Hovmuren og Kjeldsbjergvej. Markerne laa i Stjerneform ud fra Forten og var opdelt i 3 Holds Vekseldrift.

Bønderne havde, foruden disse Marker, en Strimmel Jord ned til Egaen, til Høslet, derfra stammer Navnet »Høvej«.

Indtil 1788, da Stavnsbaandet blev hævet, var Elevs Bønder hoveripligtige til SKAARUPGAARD, herfra stammer Navnet »Hovmuren«, der samtidig var den gamle Amtsgrænse mellem Aarhus og Randers. Skaarupgaard hørte saaledes til i Randers Amt.

Elev Skole blev bygget i 1910.

Det gamle Børnehjem, der blev bygget i 1895 på Høvej, var oprindelig en Højskole. Navnet »Stokbrovej« kommer af, at der var et sumpet Omraade, hvor man brolagde en Vej med Stokke.

(Ovenstaaende er plukket ud af Grundejerforeningen Elev Bakkers »Velkommen« af John Støvring, samt fra J.P.Trap's Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.)

Elsted som Bynavn stammer fra Jernalderen og skrives i 1439 »Ælsthæ«, der anta-

gelig betyder: »Stedet hvor Ellene staar«. De første Forbindelsesled mellem Gaardene i Omraadet blev anlagt efter Behov, og fulgte som Regel Markskel eller Forløb over uopdyrkede Jorder.

I 1875 er Vejen fra Lille Elsted til Lystrup (Ll.Elstedvej) endnu ikke anlagt. Den Vej der senere anlægges, udbyggedes i 1909 til Kommunevej og føres igennem til Lystrup. Man skal her erindres om, at Ejerlauget Lystrup kun bestod af 4 Gaarde og nogle Huse. »Mærkelig lille By, thi den ligger i tvende Amter, tvende Herreder og tvende Sogne«. Skulle man fra Elsted-Lystrup til Aarhus foregik det over Egaa og ad Grenaa Landevej, eller over Terp og ad Randers Landevej. De fleste foretrak Turen over Egaa, for at undgaa den besværlige Bakke op til Skejby.

I 1876 blev et nyt Stuehus til Gaarden »Lystruplund« færdigbygget (nu Bygaden 25). Paa samme Tid var der megen Tale om Anlæggelse af en Jernbane fra Aarhus til Ryomgaard-Grenaa. Da det viste sig, at den nye Jernbane vilde afskære Størstedelen af Jorden fra »Lystruplund«, fandt Ejeren det formaalstjenligt at sælge Stuehuset,

Gaardspladsen og Haven, og flytte Gaarden ud paa Marken syd for Jernbanen. Denne Episode kan stadig spores, og vidner om Byens Overgang fra Gaardby til Stationsby. Da Jernbanen anlægges, (den aabner i 1877), bliver Stationen og Krokomplekset ogsaa bygget. Krokomplekset var den Tids eneste Handelskompleks, idet der i samme Bygning var baade Kro og Købmandshandel, samt et Bageri med tilhørende Udsalg.

I 1879 bestod Elsted og Elev Sogne af 25 Gaarde, 27 Huse med - og 20 Huse uden Jord, hvoraf 13 Gaarde og 23 Huse laa udenfor Byerne. Der var 428 Indbyggere (Jordbrug var Hovederhvervet)  
Hovedgaarden KJÆRGAARD, 22 ¼ Tdr.Htk., 185 Tdr.Ld. Ager, 8 Tdr.Ld. Eng, 13 Tdr.Ld.Mose og 2 Tdr.Ld.Plantage.  
ASMUSGAARD 16 ½ Tdr.Htk., 147 Tdr.Ld.Ager og 1 Tdr.Ld.Eng.

Et Teglblænderi ved Kjærgaarden har i de sidste Aar (1878-79) produceret ca. 900.000 Stk. Drainør! Sognet danner en egen Kommune. Elsted Kirke tilhører Ejeren af Kjærgaard. Sognets Trængende har Andel i det Skaarupgaardske Legats Renter.



Man havde i et halvt hundrede Aar talt om at anlægge en Vej over Mosen. Efter Jernbanen var blevet anlagt, blev Tanken igen for Alvor taget op. Der skulle dog gaa endnu et halvt Aarhundrede inden man fik Vejlbj-Risskov interesseret. En Delegation blev sendt til København for at forelægge Projektet. Man fik fra Socialministeriet Tilsagn om Tilskud til Anlæggelsen, der var projekteret til at koste i alt Kr. 495.000.

Vejen, den nuværende Lystrupvej, skulde være færdig til Aflevering den 1. Juni 1939.

At Vejarbejdet kom i gang skyldes ikke mindst de dygtige Mænd, der sad i Sogneraadet i den paagældende Periode. Særligt arbejdede Vejudvalgsformanden Murermester A. Jacobsen og Sogneraadsformanden Buttenschön for Sagen. Vejen blev taget i Brug til Tiden i 1939.

Hvilken Præstation det var, fatter man først lidt af, naar man ved, at den blev anlagt med Skovl, Spade, Trillebør og Mandekraft!

Vejen blev kørt godt til under 2. Verdenskrig af de tyske pansrede Køretøjer, der resulterede i, at Vejen forløb i Bølgeform. Vejens Betydning for Omraadets Vækst kom dog først til Udtryk i 1945 (efter Krigsafslutningen), men da gik det til Gengæld hurtigt. Den officielle Indvielse fandt faktisk først Sted ved Genaabningen, efter en tiltrængt Renovering, den 16. November 1996, paa Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev's Foranledning.

I Aarene 1945-1957 byggedes i Lystrup 47 Beboelseshuse, en Fabrik og et stort Tømrerværksted. Af disse ligger 23 Huse og Tømrerværkstedet i den nye Bydel, ved den nye Vej Kildevangen, (efter Gaarden »Kildegaarden«).

(Her skiftes til ny retskrivning, der blev indført i 1949.)

I 1952 fremsendte sognerådet forslag til

»Byudviklingsudvalget for Aarhus og Omegn«, om »Byplan for Elsted Sogn«. En byplan der har ligget til grund for udviklingen i sognet. Udviklingsplanen omfattede også »Bygeomraadernes Anvendelse« med bestemmelser der faktisk stadig, i 1999 er gældende.

Under udarbejdelsen af byplanlægningen fremlagde man forslag om at forlænge Lystrupvej mod nord til Bendstrupvej og amtsvejen Randers-Grenå. En gentagelse af murermester A. Jacobsens forslag fra 1939. Der er dog endnu ikke taget stilling til denne idé.

»Amtsvejudvalget for Aarhus Amt« foreslog visse bestemmelser om sidevejsgang til Lystrupvej, motiveret med at vejen danner en slags udfaldsvej fra Århus, og derfor ikke måtte generes af tilkørselsveje! Det fik dog ingen praktisk betydning, idet der allerede var så mange overkørsler at begrænsninger ville få ringe virkning. Etableringen af G. A. L. Thorsens Fabrikker i Lystrup, i 1954, har haft stor betydning som vejviser til sognet for andre industrivirksomheder som har fået øjnene op for sognets gode beliggenhed i forhold til transportveje, arbejdskraft og marked. Efter 1957 er udviklingen fortsat i stigende tempo, foranlediget af de bedre forbindelsesveje der er etableret, og den stigende motorisering af befolkningen.

I 1961 blev alle veje i kommunen forsynet med navne og husene forsynet med numre. Med årets selvangivelse fulgte et kort over sognet med navnene på samtlige veje. Hovmarken, Møgelgårdsvej, Lystruplund, Hedeskovvej, Kildevangen, Lægårdsvej og Sønderkovvej, alle veje hvis navne relaterer til de gårde, hvis jorder de ligger på. Alle vejene ligger sådan at der er bekvem adgang til dem fra privatvejene.

Der er i dag (febr. 1999) takket være kløgtig fremsynethed fra myndighederne og Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, et velfunge-



rende vej og sti net i området. Sammen med planlagte veje og stier, vil området være velforsynet langt ude i fremtiden, idet der ved alle udvidelser tages godt hensyn til adgangsforholdene.

Til stor glæde for områdets befolkning, er der en tinglyst statut der foreskriver 10% grønne områder med udbygning af vort fortræffelige stisystem i alle nye udstykninger. Et stisystem der til nu og i udbygget stand, danner en helhed med stor rekreativ

værdi for såvel beboerne som for gæster. Det er på nuværende tidspunkt svært at forudsige udviklingen, men byens endelige størrelse kan forudses og vil, i takt med udbygningen fordrø ændringer i infrastrukturen, såvel som i kommende lokalplaner.

*Udarbejdet med bistand fra kilder i Lokalhistorisk Arkiv.*

*H. Hans Behnke (†2003)*





# Befolkningens sammensætning

Følgende tal omfatter Lystrup-Elsted-Elev (Lokalsamfund 27):

## Befolkningsforhold (1.7.02)

1.7.02 var vi i alt 9.853 personer, heraf 4.956 kvinder og 4.897 mænd, 338 udenlandske statsborgere og 575 med udenlandsk herkomst. (1.7.03 var den samlede befolkning steget til 9.973.)

Fordelt på aldersgrupper topper de 7-14 årige med 1.229 og derefter kommer de 25-66 årige med 5.844.

Over 67 år: 586

## Boligforhold (1.1.01)

Antal boliger 3.873

## Erhvervsforhold (1.1.01)

Antal personer over 15 år, der arbejder i

lokalsamfundet og er bosiddende i Århus Kommune:

Selvstændige og medhjælpende

ægtefæller .....	273
Lønmodtagere, højeste niveau .....	797
Lønmodtagere, mellemste.....	1.033
Øvrige lønmodtagere .....	3.132
Pensionister .....	1.118

Følgende tal omfatter 8520-området 1.1.01:

Natbefolkning .....	5.431
Dagbefolkning .....	3.422
Udpendlere .....	4.294
Indpendlere .....	2.285

Gennemsnitlig bruttoindkomst pr. husstand 427.000 kr.

*Red.*



# Årets Borger og Årets Lokalitet i Lystrup-Elsted-Elev

udpeges af Fællesrådets Kulturudvalg.

## Årets Borger

Formålet er at hædre en borger, der gør eller har gjort en særlig indsats for 8520-området. Årets Borger kåres om foråret i lige år, og det markeres med en beskeden gave og en reception samt hædrende omtale i de lokale publikationer. Billeder ophænges på Lystrup Bibliotek.

Følgende har fået prisen som Årets Borger:

- 2002 John Overgaard
- 2000 Christian Matthiesen
- 1999 Elvin Jørgensen
- 1998 Karna Staal Jensen
- 1997 Palle Rasmussen
- 1996 Karen Breumsø
- 1995 Gunnar Overvad

## Årets Lokalitet

Formålet er at hædre en lokalitet (en bygning, en vej, et område, en virksomhed eller en institution m.m.), der er med til at højne standarden i 8520-området. Årets Lokalitet kåres om foråret i ulige år, og udnævnelsen markeres på lignende måde som Årets Borger.

Følgende har fået prisen som Årets Lokalitet:

- 2003 Lystrup Bibliotek
- 2001 Skaarupgaard Rideklub og Skov
- 2000 Bebyggelsen Elstedhøj
- 1999 Fabriks- og lagerbygning »Millarco«
- 1998 Ungdomsprojektet »Tunneler i farver«
- 1996 Det grønne område foran Lystrup Kirke



*Skaarupgaard årets lokalitet 2001*

# Erhvervslivet

Lystrup er siden 1950'erne vokset meget. Store boligområder er skudt op og befolkningsunderlaget dermed vokset - en trend der stadig er gældende i 2003.

I takt med boligudviklingen er mange erhvervsvirksomheder opstået eller flyttet til området.

I Lystrup Erhvervsforening betragter vi det som en fordel at mange mennesker bor i samme by som de arbejder. Det er med til at give en lokal ånd på virksomhederne - ligesom det giver virksomhederne mulighed for at støtte medarbejdernes fritidsliv i foreninger og klubber.

Erhvervslivet i Lystrup spænder bredt. En tendens der sandsynligvis vil udbygges i forbindelse med motorvejens etablering. Erhvervsforeningen er ikke i tvivl om, at motorvejen vil tiltrække nye virksomheder og dermed arbejdspladser til Lystrup. Der er fortsat udlagt en del byggegrunde for industri og håndværk i Lystrup.

Lystrup har allerede i dag et bredt udbud af fagområder - spændende fra stort set alle typer håndværksvirksomheder, flere store dagligvarebutikker samt et bredt udbud af detailbutikker.

Industrivirksomhederne er repræsenteret fra små produktionsvirksomheder til meget store virksomheder som Purup, Terma Elektronik og Elo Packing. Områdemæssigt spændes der fra højteknologisk udvikling, bioteknik til mere traditionelle industri- og fremstillingsvirksomheder.

Som en af de sidst ankomne større virksomheder, har Fødevarerdirektoratet etableret sig på Sønderskovvej.

Erhvervsfordelingen af de ca. 3.400 arbejdspladser er:

Landbrug .....	23
Industri, fremstilling, Håndværk og transport .....	1.753
Handel .....	660
Undervisning, social- og Sundhedssektoren .....	693
Bygge og anlæg .....	221
Øvrige .....	18

(Århus Kommune 2001)

I Lystrup Erhvervsforening ser vi fremadrettet fortsat en positiv udvikling i området.

Vi tror, at vi i de kommende år vil se en by, der udvikler sig erhvervmæssigt, bolig-mæssigt, befolkningsmæssigt samt på det kulturelle og foreningsmæssige område.

*Pia Avnsted, bestyrelsesmedlem,  
Lystrup Erhvervsforening*



I 2003 er en renovering af det gamle Handelscenter, Bystævnecenter påbegyndt. Renoveringen forventes færdig i slutningen af året. Centret er bygget i midten af 60'erne

# Trafikken i området

Til nærmere at følge op på lokalområdets udvikling og med henblik på at bearbejde konkrete opgaver, har Fællesrådets Forretningsudvalg nedsat Trafikudvalget: Udvalgets sammensætning kan findes på hjemmesiden [www.faellesraad-8520.dk](http://www.faellesraad-8520.dk). Trafikudvalget arbejder ud fra det vedtagne kommissorium (oversat til dansk: Udvalget skal holde sig indenfor de retningslinjer der er vedtaget af FF). Trafikudvalget behandler forhold omkring infrastruktur, herunder især veje og stier, og arbejder i forbindelse hermed for den mest hensigtsmæssige trafikafvikling/trafikstruktur i lokalområdet. Udvalget behandler herudover trafikikkerheds-mæssige spørgsmål. Endvidere behandles alle sager om kollektiv trafik, samt andre sager, som Forretningsudvalget ønsker belyst.

I skrivende stund (omkring 01.07.03) har den planlagte motorvej interesseret lokalområdet, og Trafikudvalget har derfor også dette projekt på dagsordenen. Hvad betyder motorvejen for lokalområdets infrastruktur? Bliver tilkørslen til Lystrup for voldsom for byen? Kan der skabes en »ringvej« omkring Lystrup-Elsted-Elev, så områdets beboere lettere kommer fra området via »ringvejen« end via motorvejnettets veje?

Trafikudvalget mødes ca. seks gange årligt. Udvalgsmedlemmernes skriveborde er aldrig tomme, idet en sagsbehandling kan tage lang tid. Ofte må der stilles spørgsmål til Århus Kommunes Vejkontor for at få forklaringer, hjælp eller kopier af tidligere beslutninger.



*Lystrupvej i 1970'erne*

Proceduren er ofte således: En medlemsorganisation henvender sig skriftligt til Trafikudvalget. Sagen tages på førstkomende dagsorden i udvalget. Her behandles den, og der besluttes hvorledes forslaget kan anbefales løst - set gennem trafikudvalgsmedlemmernes briller. Enkelte gange kan en sag lukkes med en svarskrivelse. Nogle sager må gennem Fællesrådets Forretningsudvalg. Ofte må der ske undersøgelser af sagens område, f.eks. hvis sagen drejer sig specifikt om en cykelstiforbindelse der ikke er optimal.

Så må udvalget »on location« og se på sagen. Fra Trafikudvalget er ude af sagen, til sagen endelig er løst, kan gå år. Da det jo i sidste ende er budgetterne hos Århus Kommune der afgør hvornår sagens kerne er udført.

At der opnås resultater, er færdiggørelsen af cykel- og gangsti på Lille Elstedvej et dejligt udtryk for. Den var færdig i foråret 2003.

*Trafikudvalget*





# Elev Skole

Elev Skoles distrikt falder sammen med den tidligere Elev Kommune, og eleverne kommer især fra selve Elev by, der ligger højt placeret og har en dejlig naturudsigt til alle sider.

Skolens smukke hovedbygning er fra 1911, og en tilbygning til denne fra 1980 er lavet med nænsom hånd, hvad det arkitektoniske angår.

Elev Skole er Århus Kommunale Skolevæsenes mindste skole, med 6 klasser fra børnehaveklasse til 5. klasse, med p.t. 84 elever og 10 lærere.

Fritidsordningen benyttes af p.t. 67 børn, og der er ansat 7 pædagoger.

På trods af størrelsen er skolen en »almindelig« folkeskole.

Grundlaget for skolens hele virksomhed er således Folkeskoleloven og Århus Byråds bestemmelser, og dermed er rammerne

de samme som for alle andre skoler under Århus Kommunale Skolevæsen.

Skolens personale har et tæt samarbejde omkring, at skabe de bedste rammer og miljøer for børnene, så de udvikler sig både fagligt og socialt. Vi vil gerne styrke børnenes selvværd og lyst til læring.

Skolen er et sted hvor børnene skal føle sig trygge og trives. Målet er at skabe livsduelige mennesker til et godt liv i et demokratisk samfund.

Skolen har en aktiv forældrekræds, der bakker godt op omkring børnenes skolegang og skolens traditioner. Skolen har desuden et godt samarbejde med byens andre institutioner. Fra 6. klasse hører Elev Skoles distrikt til Hårup Skoles område.

Leder af SFO: Søren Tarp

Skoleleder: Preben Sørensen





# Elsted Skole

Elsted Skole er den ældste skole i lokal området med rødder tilbage til 1741. De nuværende bygninger er fra 1970. Skolen har en hovedfløj, som rummer administration og faglokaler og 5 blokke med undervisnings- og fritidslokaler.

Hovedfløjen vil det kommende år gennemgå en større indvendig modernisering, hvor et nyt pædagogisk servicecenter vil få en central placering for både elever og lærere.

Skolen har en indskolingsafdeling, som rummer 0.-3. klasses undervisning og skolefritidsaktiviteter. De tre øvrige blokke rummer undervisningen i 4.-9. klasse.



Elevtallet på Elsted Skole er 700, og elevtallet er stigende. Skolen har 50 lærere, 4 børnehaveklasselærere og 17 pædagoger. Teknisk serviceleder, sekretærer, rengøring og kantinepersonale.

Skolen har en stor kantine, som udover service til egne elever leverer mad til 6 andre skoler i området.

Skolefritidsordningen rummer 225 elever fordelt dels i egne lokaler dels i lokaler fælles med undervisningen.

Elsted Skole har som mål at være rammen om et trygt sted at være og et trygt sted at lære for områdets børn.

Vi bestræber os på at skabe et rummeligt undervisningsmiljø med fleksible undervisningstilbud tilpasset eleverne i lokalområdet.

Hvis I skal bo i distriktet og vores skole vækker jeres interesse, er I velkomne til at kontakte skolens kontor for at aftale et besøg.

Elsted Skoles leder er : Lene Lykke-Olesen.  
SFO leder er: Lone Mønsted.



# Lystrup Skole

Lystrup Skole er beliggende midt i Lystrup på et åbent areal med udsigt til skov og til Århus i horisonten mod syd. Skolen er bygget i 1970'erne som en klyngeskole. Der er fem huse med store klasselokaler og fællesrum, en fløj med fagllokaler og en svømmehal. Omkring skolen findes sportsplads og legepladser. På legepladsen for de mindste børn er der bygget små hyggelige hytter, og der er etableret et »energi-center« med solceller, vindmølle og vandkanal.

Der er 520 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse på skolen. Skolefritidsordningen »Frimærket« har ca. 170 børn fordelt på tre afdelinger. Det pædagogiske personale består af 40 lærere og 12 skolepædagoger, og i alt er vi ca. 75 ansatte.

Vi lægger vægt på at etablere et tæt samarbejde med forældrene lige fra skolestarten, - ja samarbejdet starter allerede tidligere, hvor vi sammen med børnehaverne forbereder børnene på at komme i skole.

Vi har forventninger til forældrene om aktivt at støtte barnets skolegang. Vi mener, det er vigtigt, at forældre og skole sammen lægger retningslinierne for de normer og værdier, der skal være grundlaget for det enkelte barns skolegang, og for at der kan skabes et udviklende fællesskab mellem børnene.

På skolen er der et tæt samarbejde mellem lærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger til støtte og udvikling for børnene. Vi fokuserer på den socialpædagogiske og specialpædagogiske indsats for at give alle børn de bedste vilkår for udvikling og læring.

Den offentlige debat om børns læsefærdigheder har også påvirket os. Vi har stor opmærksomhed på læseindlæringen og på de faglige kvalifikationer, som er nødvendige for at børn kan udvikle almene personlige



og sociale kompetencer. Efter indskolingsårene, hvor tryghed er et nøglebegreb, flytter eleverne til mellemtrinnsafdelingen.

I 4.-6. klasse er børnene i reglen meget nysgerrige og videbegærlige, og det er i disse år den faglige ballast for alvor skal skabes. Det er også på mellemtrinnet, at det kreative element får mere plads, hvilket bl.a. giver sig udtryk i billedkunststillinger og opførelse af musical.

I udskolingsårene fra 7. klasse arbejder vi i særlig grad på at styrke elevernes ansvarlighed for undervisningen og deres egen uddannelse. Lærere og skolevejleder følger hver enkelt elev tæt og støtter eleven i forhold til interesseområder og det faglige ambitionsniveau, så eleven får det optimale grundlag for at vælge uddannelsesretning efter 9. klasse og folkeskolens afgangsprøve.

Århus Kommune har løbende en række indsatsområder for skolerne, og vi supplerer selv med emner og temaer, som udspringer af vores hverdag. På vores hjemmeside kan der hentes yderligere oplysninger om skolens virke, ligesom en række praktiske oplysninger findes her.

Skoleleder: Steen Helles.

# Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget arbejder på at give børn og unge bosat i Lystrup, Elsted og Elev adgang til mange gode fritidsaktiviteter, som et supplement til de bestående tilbud.

B&U udvalget deltager sammen med andre, om at tilvejebringe aktiviteter for de unge i den del af sommerferien, hvor mange af de sædvanlige fritidstilbud er ferielukkede. Derfor har Lystrup Hallen været åben 3 uger i skoleferien i tidsrummet 10-16.

Der er 3 af idrætsforeningens egne instruktører til stede. Der vil være mulighed for at spille håndbold, fodbold, basketball, tennis, dart og meget andet. Tilbudet er et gratis tilbud til alle mellem 7 og 18 år. Tilbudet er et samarbejde med Fritids & Kulturforvaltningen og L.I.F.

Børne- og Ungeudvalget har i mange år haft et godt og spændende samarbejde med Lystrup-Elsted Fritids & Ungdomsklub.

Vi har været med til at tilvejebringe midler til honorering af det opsøgende gadearbejde. Det opsøgende gadearbejde er en meget vigtig del af klubbens arbejde med byens utilpassede unge, et arbejde, som B&U prioriterer højt, idet det har vist sig at så snart midlerne skæres væk breder uroen sig ganske langsomt.

Derfor vil vi i de kommende år stadig arbejde på at skaffe midler til dette samarbejde med Lystrup-Elsted Fritids & Ungdomsklub.

*Lena B. Sørensen  
formand B&U*



# Elsted - Lystrup Ungdomsklub

Ungdomsklubben er en forholdsvis ny-startet klub, som åbnede dørene op for de unge i år 2000. Klubbens medlemmer er mellem 14-18 år.

Klubben har til huse et stykke fra privatbebyggelse og vores nærmeste naboer er en børnehave samt en vuggestue. Udendørsarealet består af en nyanlagt multibane, som er meget populær blandt de unge.

Indendørs aktiviteterne er mangfoldige. Holder du af at være kreativ har vi et hyggeligt værksted, som benyttes til lidt af hvert, såsom smykkefremstilling, syning og bolcher. Desuden indeholder klubben også billard, dart, flippermaskiner, brætspil, fjernsyn. Hvis du holder af at spille, dog ikke på instrumenter, har vi otte PC'er i netværk. Der er også rig mulighed for at sidde stille og roligt og hygge med vennerne hvis det skulle være det man ønsker.

Ture ud af huset bliver det også til, store som små. Her kan vi nævne i flæng; biograf, fisketure, bowling, go-kart, Fun City, Tivoli, paintball, cafébesøg, ski-ture og hytteture.

Da klubben er rimelig ny, har vi ikke mange faste traditioner endnu, så medlemmerne kan her være medskabende i denne proces. Medindflydelse og medbestemmelse er vigtige faktorer i klubben.

Vores medlemmer kommer primært fra selve byen.



Klubben har åben fire aftener om ugen fra 19.00 til 22.00, samt søndag eftermiddag fra 13.00 til 17.00, hvor der altid er en bid mad til de unge.

Man er velkommen til at ringe eller komme på besøg i klubbens åbningstid.

Elsted Byvej 40  
8520 Lystrup.

86 22 08 38.

Daglig leder af Ungdomsklubben:  
Souschef Jan Frederichsen.

# Lystrup Bibliotek - centrum for viden og oplevelser

Lystrup Bibliotek er en del af Århus Kommunes Biblioteker og betjener alle beboere - børn, unge og voksne - i Lystrup, Elsted og Elev.

Vi er et familiebibliotek, som fortrinsvis lægger vægt på hobby, hus og have, musik og videoer, tegneserier og billedbøger, romaner og biografier, kort sagt kundskab, kultur og kommunikation.

Vi har 7 computere med adgang til internet og cd-rom. Vi står i daglig forbindelse med de øvrige afdelinger af Århus Kommunes

Biblioteker og via [www.bibliotek.dk](http://www.bibliotek.dk) med det øvrige land og skaffer gerne de specielle ting, vi ikke selv har.

Fakta om Lystrup Bibliotek:

Indbyggere i lokalsamfundet 9.973 (2003)

Udlån 141.681stk. materialer (2003)

Udlån pr indbygger 14,2

Besøgstal 79.128 (2003)

Materialebestand 25.153 (2003)

*Ragnhild Vanderskrog  
Leder, Lystrup Bibliotek*





# Lystrup, Elsted, Elev lokalhistoriske samling

Lystrup, Elsted, Elev lokalhistoriske samling blev oprettet den 29. februar 1972. Arkivet har til huse på Lystrup bibliotek, og formålet med arkivet er at indsamle materialer fortrinsvis fra private, da andre arkiver som Landsarkivet og Erhvervsarkivet tager sig af mange af de såkaldte tvangsaflæveringer.

## Vores egen historie

Arkivet blev oprettet for at bevare de 2 oprindelige kommuner Elsted og Elevs historie efter kommunalreformen i 1970, hvor begge kommuner blev en del af Århus kommune. Det var Victor Hoffmann, Jens Brandt Lassen, Anders Kondrup og Erik Mouritzen, der tog initiativet til dannelsen af arkivet. Det blev kommunebibliotekaren Arne Hansen, der begyndte indsamlingen af materialer og informationer om området 8520. Blandt andet har han lavet et antal interview, som vi i dag har på bånd. Senere blev Margrethe Krarup inddraget i arbejdet. Siden starten har der været en række initiativrige ledere, der hver især har haft

deres kvalifikationer

1972-1982	Arne Hansen
1982-1987	Carsten Strange
1987-1990	Bo Esbjørn Larsen
1990-1996	Preben Dollerup
1997-	Marianne Vasard Nielsen

## Dagens begivenheder - historie i morgen

Arkivets medarbejdere er interesserede frivillige, der under vejledning af arkivets daglige leder Marianne Vasard Nielsen registrerer og indsamler materialer. Interessen samler sig selvfølgelig i høj grad om »gamle dage«, men glemmer vi at samle billederne og beretningerne fra i dag, så kender vores børn ikke noget til vores eller vore forældres historie. Derfor er arkivet meget glade for erindringer fra nulevende såvel gamle som yngre mennesker. På arkivet har vi derfor også en komplet samling af »Lystrup lokalavis«, ligesom vi ønsker det af LIF-nyt, Sønderskovhus Nyt og de øvrige blade som udgives i vores område. Vi håber meget at redaktører af blade vil huske dette. Arkivet klipper også i avisen,





og på arkivet kan man bl.a. finde private udklipsbøger fra Victor Hoffman, der var lokalskribent (meddeler) til Århus Stiftstidende, og Murer Andersen, der skrev til Demokraten. På Lokalcenter Sønderskovhus blev der af Anders Kondrup i sin tid oprettet en Egnsklub. Klubbens medlemmer klippede i lang tid artikler om lokale begivenheder ud i aviserne og har dermed hjulpet arkivet med at bevare den del af områdets nutidige historie for fremtidens nysgerrige.

Aflevér materialerne, så kan foreningen bruge dem når mærkedagene nås. Det er så ærgerligt, når foreninger skifter formand eller sekretær, og alle gamle referater, blade, stævne billeder eller blot listen over de første medlemmer går op i flammer. På arkivet tager vi gerne imod, og vi prøver at passe på sagerne, så vi kan hjælpe med at skrive jubilæumsbladet, når foreningen fejrer 50 års jubilæum.

### Årets Lokalhistoriske Kalender

Da jeg i 1997 blev leder af Lystrup, Elsted Elev lokalhistoriske Samling havde Preben Dollerup forsøgt at samle interesse om fremstilling af en kalender for arkivet.

Aage Bruun Jespersen havde i den anledning stillet 12 tegninger fra området til arkivets rådighed. I 1999 lykkedes det få økonomi til udgivelse af den første kalender, og med hjælp fra Aage Bruun Jespersen, der sørgede for det kunstneriske layout, Erik Mouritzen, der skrev teksten

og Børge Juul Jensen, der stod for den trykkes tekniske tilrettelæggelse, lykkedes det at udgive en kunstkalender for arkivet. Siden har vi prøvet at lave tematiske kalendere. År 2000 fortalte kalenderen om Stationsbyen Lystrup, om 12 huse i Bygaden. Her blev det gamle billede sat i relief af et billede optaget i sommeren 1999 fra samme sted og vinkel som de gamle billeder.

År 2001, 2002 og 2003 har kalenderen fortalt om 12 gårde - 4 fra hvert af de nuværende sogne - Elev, Elsted og Lystrup. Gårdenes historie er fortalt, og på bagsiden er et kort over gårdenes jordbesiddelser. Idéen var, at man på den måde kunne se hvilken gårds jord, man selv boede på. Det er stadig muligt at købe de gamle kalendere, dog er år 2000 kalenderen udsolgt. I skrivende stund arbejdes på kalenderen for år 2004.

### Praktiske oplysninger

Arkivet ledes af en arkivleder, der lønnes med 2 timer om ugen af Århus Kommunes biblioteksvæsen. Vi har åbent på arkivet hver mandag fra kl. 15 til 17. Her kan man få hjælp til at lede i arkivet efter oplysninger, men man er også velkommen til bare at kigge forbi og se hvad der optager arkivet netop nu. Har man materialer til aflevering, kan dette også foregå til bibliotekets personale i den almindelige åbningstid. Arkivet henstiller, at man skriver navn og adresse, evt. tlf. nummer på afleveringen, så vi kan få supplerende oplysninger, hvis alle relevante data ikke fremgår af materialet.

### Vil du være med?

Har du interesse i historien her i området? Så kom og vær med! Alle er velkomne. Sidste nyt kan findes på <http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/lystrup/>

*Marianne Vasard Nielsen*

# Kirkerne i 8520

Der er tre kirker og tre sogne og to pastora-  
ter og fire præster plus en ulønnet.

Er De forvirret ja, - det er vi også somme-  
tider.

Men altså:

Der er en gammel kirke i Elsted og den  
kirke skal være kirke for alle dem der bor i  
Elsted sogn. Det er 4000. Derfor er der en  
sognepræst og en halv hjælpepræst.  
De hedder Annelise Søndengaard og  
Marianne Bonde.

I Elsted er der desuden en sognegård.

Her bliver børnene i sognet undervist, når  
de skal være spirer og når de skal konfir-  
meres. Her arbejder der en kordegn og en  
kirketjener og en organist. Desuden er der  
en kirkegård.

Så er der en ny kirke i Lystrup. Den er i  
konfirmationsalderen. Her bor der 5.000.  
Her er der to hele præster. De hedder Hans  
Boas og Inger Bræe.

I Lystrup Kirke er der også en kordegn og  
en kirketjener og en organist.

Elev Kirke er sammen med Lystrup Kirke i  
et pastorat. Her bor der 800. I Elev er der  
også en kirkegård.

I Elsted og Lystrup er der gudstjeneste hver  
søndag kl.11.00. I Elsted er det dog kl. 10.00  
om sommeren. I Elev er det lidt forskelligt.

I alle kirkerne er der konfirmander og små  
konfirmander. De kaldes lidt forskelligt.

Så er der koncerter i alle kirkerne. Det kan  
man læse om i en folder som man kan  
hente i kirken eller på biblioteket.

Og i Elsted og Lystrup er der kor for børn  
og unge og der er et væld af børnearbejde:  
Dåbsjubilæer, børnegudstjenester, juletræ,  
BUSK-dag.

Der er også studiekredse, højskoleaftener,  
sogneeftermiddage, eftermiddagsmøder,  
en hel del »spis og vær glad« møder, livs-  
modsgupper, venskabsmenighedsprojek-  
ter, besøgstjeneste og genbrugsbutik. Der er  
skole/kirkesamarbejde dvs. at lærere og  
præster arbejder sammen om et projekt  
f.eks. i Elev om en musical og i Elsted om  
Gadebørn i Sydafrika. Der er musikguds-  
tjenester og alternative gudstjenester.  
Man har brug for frivillige alle steder.  
I Lystrup til en genbrugs; i Elsted til kirke-  
kaffe og spire- og konfirmandunder-  
visning.

Præsterne kommer også på Lokalcentret  
Sønderskovhus.

Man kan deltage i det hele og man kan  
informere sig i kirkebladene. Det i Elsted  
kommer en gang om måneden og det i  
Elev-Lystrup kommer hver anden måned.  
Kirkerne har også hjemmesider. Her kan  
man finde alt hvad man vil vide om kirker-  
ne og dem der arbejder der.

Kirkebladene husstandsomdeles, men kan  
også hente på biblioteket ligesom også  
folderen om studiekredsene.

*Annelise Søndengaard*

# Lystrup Kirke

Lystrup Kirke blev indviet første søndag i advent 1989. Kirken er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen. I det meget smukke kirkerum er der plads til op til 250 mennesker. Huset rummer desuden et mødelokale, to konfirmandstuer, kontorer, køkken, toiletfaciliteter og depoter. Der er i alt 900 kvadratmeter, fordelt på to plan.

Kirkens lokaler danner ramme om konfirmandundervisning af børn i 7. klasse, dåbsoplæring kaldet »Kend din kirke« for børn i 3. klasse, studiekreds, ældreftermiddag, fællesspisning, kirkehøjskole og andre former for mødevirksomhed. Ud over gudstjenesterne danner kirkerummet også ramme for kirkekoncerterne. Kirkens børne- og ungdomskor samt kirkens voksenkor medvirker lejlighedsvis ved gudstjenesterne.



I samarbejde med Elsted og Elev sogne, Fællesrådet og Lokalcenter Sønderskovhus driver Lystrup Kirke en besøgstjeneste. Der er ansat en leder for besøgstjenesten, Karna Staal, som træffes efter aftale på sit kontor i kirken. Ved Lystrup Kirke er der skabt nogle gode traditioner: Der er evensong med de ni læsninger 3. søndag i advent, dåbsjubilæum for børn der blev døbt for 5 år siden 2. pinsedag, friluftsgudstjeneste sidste søndag i skoleåret, Skt. Hans aften med fællesspisning, boldspil, bål og båltale. I efteråret er der BUSK gudstjeneste (Børn Unge Sogn og Kirke) den sidste søndag i oktober. Derudover holdes 3-4 børnegudstjenester årligt. Lystrup Kirke har et nært samarbejde med Lokalcenteret Sønderskovhus og med Lystrup Skole.

Foruden kirkens præster er der ansat kirketjener og kirketjenermedhjælper, organist, sognemedhjælper og kordegn.

I samarbejde med Kirkens Korshær driver Lystrup Menighedsråd en Genbrugsbutik på Sønderskovvej, udelukkende ved frivillig indsats. Ud over salg af tøj, møbler, service og legetøj er der som noget nyt nu også indrettet en særlig afdeling med bøger. Overskuddet fra Genbrugsbutikkens salg deles ligeligt mellem Kirkens Korshær og Lystrup Sognestøtte, som støtter kirkeligt og socialt arbejde i Lystrup Sogn. Genbrugsbutikken er beliggende Sønderskovvej 4. Der er åbent mandag til fredag kl. 10-17, torsdag til kl. 18. Den første lørdag i hver måned holdes butikken åben fra kl. 10-13.

Ved Lystrup Kirke er der jævnligt indsamling af brugt tøj, som sendes til den vennskabsmenighed, som Lystrup, Elsted og Elev Sogne har i Liepaja i Letland. Se endvidere Sognebladet og kirkens hjemmeside.

# Elev Kirke

Elev Kirke er en af de gamle kirker fra middelalderen -ca. 800 år gammel. Kirkerummet er meget lille. Der er kun plads til ca. 80 mennesker på de faste bænke. I 1998 blev et nyt orgel bygget til kirken af orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen og Sønner. Orglet har ti stemmer. Elev Sogn hører sammen med Lystrup Sogn i et pastorat med fælles præster og fælles kordegnektor. Faste traditioner hen over året er dåbsjubilæum for børn, der blev døbt for 5 år siden, den årlige sommerudflugt, som arrangeres af Menighedsrådet, »Kend din kirke« (dåbsoplæring for børn i 3. klasse) og kirkeskolesamarbejde om en musikteaterforestilling i foråret med 4. klasse fra Elev Skole. En af adventssøndagene er der even-

song i Elev Kirke. Kirkens organist arrangerer også hvert år en dejlig julekoncert. Søndag mellem jul og nytår arrangeres børnegudstjeneste og juletræsfest i samarbejde med Borgerforeningen.

Menighedsrådet arrangerer derudover nogle sogneaftener i skolen og nogle koncerter i kirken.

Se endvidere Sognebladet og kirkens hjemmeside.

*Hans Boas  
sognepræst Elev og Lystrup*





# Elsted Kirke

Midt i Elsted landsby skudt frem på det gamle byfort ligger kirken. Den er en del af landsbyen, men den er samtidig synlig fra alle verdenshjørner og fra bugten.

Middelalderens mennesker havde forstand på byggeri og anlæg. Vi kan stadig glæde os over kirkens placering, selv om det var i slutningen af 1100 tallet at den blev bygget her.

Elsted kirke er i al sin enkelthed og beskedenhed en omvej værd fordi den er så smuk og stram i sin arkitektur. Der findes ikke smukkere triumfbue i det ganske land. Elsted kirke blev restaureret sidst i 1995.

Det blev en restaurering der gav lethed og

munterhed til det strenge rum. Farvesætningen giver elegancen, og lethedens understreges af det moderne gyldne alter. Det er skabt af Bent Exner. Det er Inger og Johannes Exner der har forestået restaureringen og Jens Urup der har malet loftet. I løbet af de sidste 20 år er Elsted kirkegård blevet udvidet to gange, sidst ved landskabsarkitekt Lars Rodhe. Elsted har i dag en smuk kirkegård med mulighed for begravelser/bisættelser i plæne, - i skov, - uden stedangivelse samt selvfølgelig i et almindeligt gravsted.

*Annelise Søndengaard*



# Lokalcenter Sønderskovhus

Centret blev indviet i 1983 med navnet: Lystrup Pensionistcenter.

I 1991 blev navnet ændret til Lokalcenter Sønderskovhus.

I 2003 stod det endnu engang til navneændring i forbindelse med samdriften til Hjortshøj og har nu fællesbetegnelsen Lokalcenter Hjortshøj og Sønderskovhus.

I forbindelse med samdriften er der fortsat 2 lokalcentre men en organisation forstået på den måde, at der er en fælles ledelse for begge centre. Den administrative ledelse er placeret ved Lokalcenter Hjortshøj.

Lokalcentret Sønderskovhus dækker området Lystrup - Elsted - Elev, med i alt ca. 11.000 borgere heraf ca. 1000 pensionister og af disse er ca. 350 førtidspensionister.

Lokalcentret har 24 ældreboliger placeret i Majsmarken lidt væk fra centret.

I umiddelbar tilknytning til centret er der 14 beskyttede boliger.

På selve centret er der 50 plejeboliger fordelt på 3 boenheder, hvoraf den ene bo-enhed med 23 boliger og 1 aflastningsplads, er de gamle plejeboliger. Denne boenhed har fået navnet Bakkehuset. Der blev den 1. Februar 2003 taget brug af endnu 2 boenheder bestående af 26 plejeboliger fordelt i 2 etager, med navnene Havehuset og Udsigtshuset.

De nye boenheder er bygget efter Leve-bo princippet med fokus på hverdagslivet, hvor der tages hensyn til borgerens selvbestemmelse og med dyb respekt for borgerens privatliv.

Lokalcentret har ikke længere visitationsretten til de ydelser vi leverer fra centret.

Dette er overflyttet til visitatorerne, der indtil videre har placering ved lokalcentret. Visitatorerne visiterer til både pleje og omsorg, mad, træning, aktiviteter, boligændringer og hjælpemidler.

Lokalcentret udfører de bestilte ydelser. Dette blev indført i forbindelse med folketingsbeslutningen, hvor der fra d. 1. januar 2003 skulle være en skarp adskillelse mellem bestillerfunktionen og udførerfunktionen og Frit Valg. Frit valg betyder at borgerne kan vælge frit hvem de ønsker ydelserne leveret af.

Centrets målgruppe er folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Vores målsætning er at Sønderskovhus skal være et levende og trygt sted, hvor alle oplever, at de er velkomne.

Med de nye rammer har vi fået større mulighed for at kunne tilbyde gode oplevelser for vores borgere i lokalområdet. Seniorcafeen har mange gode arrangementer og forskellige madtilbud. Alle er velkomne til at rekvirere materiale om centrets tilbud.

*Områdechef: Inge Hedegaard*



# Elsted-Lystrup Beboerhus

Elsted-Lystrup Beboerhus er den gamle Elsted Skole. Udover at udleje lokaler til dine fester er Beboerhuset også samlingssted for mange forskelligartede klubber, foreninger og andre forsamlinger.

Beboerhusets husmand træffes personligt eller telefonisk på hverdage kl. 8-9 og kl. 12-13 samt torsdage kl. 18.-19.

Århus Kommune er den egentlige ejer af Elsted-Lystrup Beboerhus, og kommunen står for den udvendige vedligeholdelse. Århus Kommune har overdraget brugen af huset til 8520-området beboere.

Husrådet er Elsted-Lystrup Beboerhus' bestyrelse, der består af ni medlemmer, som vælges blandt 8520 områdets beboere. Husrådet holder møde en gang om måneden. Til støtte for huset er der oprettet en støtteforening.

## Beboerhusets økonomi

Århus Kommune betaler via et kommunalt tilskud husmandens løn og en andel af udgifterne til forsikringer. Alle udgifter til daglig vedligeholdelse, rengøring, kontorhold, planter, vedligehold af inventar, istandsættelse af lokaler mv. skal hentes ved udlejning af selskabslokaler, festsal o.lign. Hjælp fås også fra:

## Støtteforeningen

### Elsted-Lystrup Beboerhus

Støtteforeningens opgave er at skaffe midler til forbedringer og nyinvesteringer i Beboerhuset, så det bliver godt og pænt at færdes i, såvel til møder, som til fest samt de aktiviteter, der foregår.

En gang om året indkaldes alle støttebidragydere til generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver valgt.

På Støtteforeningens girokonto 300-2322 kan der indbetales bidrag.

## Lokaler

Som beboer i 8520-området skal man henvende sig til husmanden, for at benytte lokaler til diverse formål.

Ønsker man status som »fast bruger«, hvilket vil sige at man ønsker fast lokale til f.eks. ugentlige aktiviteter såsom undervisning, klubaktivitet eller lignende skal man søge om dette.

*Husrådet*



# Lystrup Idrætsforening

Blandt lokalområdets største - og vigtigste - tilbud til beboerne er de mange sportslige og sociale aktiviteter i idrætsforeningen, i daglig tale kaldet LIF.

LIF tilbyder muligheder for alle interesserede: unge, ældre, motionister og konkurrenceudøvere, bredde og elite, individuelt og kollektivt - og lidt flere udover de her nævnte.

## Mange tilbud og for alle

Lystrup IF tegnes i dag af 8 afdelinger: Badminton, basketball, fodbold, gymnastik, håndbold, squash, svømning / vandpolo og tennis. Desuden er der etableret et særligt løbsudvalg, og for de ældre medborgere er der aktiviteter med petanque, seniordans, ældregymnastik, veteranidræt, ældresvømning og handicapsvømning.

## Større arrangementer

Flere gange om året afvikles nogle særlige begivenheder, som er åbne for, også andre end foreningens egne aktive, f.eks. borgere i Lystrup-området eller idrætsudøvere »udefra«. Som eksempler kan nævnes »Lystrup-løbet«, som i forsommeren afvikles for motions- og konkurrenceløbere på stier og vej rundt i Lystrup, eller »Motions-Cykkelløbet« i september måned, hvor både kendte og mindre kendte medborgere cykler for at skaffe penge til ungdomsarbejdet, eller måske bare for at nyde turen i det fri.

## Idræt - overalt i Lystrup

De mange tilbud og idrætsgrene afvikles på forskellige idrætsanlæg i Lystrup, hvoraf de fleste steder er relativt centralt beliggende. Centrum for de fleste aktiviteter er Lystrup Idrætscenter med to idrætshaller i fuld størrelse, 11 badmintonbaner, indendørs squashbaner, lækkert tennis-

anlæg med hyggelig udendørs terrasse, motionsrum, cafeteria samt møde- og klublokaler, men også gymnastik-salene på henholdsvis Elsted og Lystrup skole lægger gulv til mange timers idræt hver dag. Endvidere bør nævnes svømmehallen og klublokaler på Lystrup skole samt fodboldbanerne i »Mosen« ved Lystrup Enge. Sidstnævnte søges dog flyttet til arealerne bag Bøgehaven indenfor en årrække.

## Information - også på nettet

Lystrup IF tilstræber stor åbenhed og en bred information, ikke kun til medlemmerne, men til alle borgere i 8520-området, idet foreningens blad, LIF-Nyt husstandsomdeles. Bladet udkommer 8 gange årligt og heri kan man finde alle relevante oplysninger om idrætten i byen. Det kan være træningstider for de enkelte hold, telefonnumre og adresser på relevante kontaktpersoner, trænere, ledere osv. Desuden er der mulighed for at finde information om LIF på internettet på hjemmesiden: [www.lystrup.dk](http://www.lystrup.dk)

Vi ser frem til at byde dig velkommen som medlem af Lystrup Idrætsforening.

Vel mødt

*Michael Kaffka  
Hovedformand  
Mail: [michael@kaffka.dk](mailto:michael@kaffka.dk)*





# Kunstforeningen 8520



Kunstforeningen 8520 har eksisteret siden 9. maj 1985. Dens formål er at virke i lokalområdet og her fremme interessen for kunst. Det sker gennem udstillinger og foredrag.

Der afholdes årligt fire udstillinger i Elsted Sognegård. Udstillingerne kan omfatte olie- eller akrylmaleri, akvarel, grafik, tegning, keramik, glas eller skulptur.

Hvert andet år afholdes en udstilling med kreative lokale kræfter, hvor alle over 18 år og bosiddende i 8520 området kan udstille for et mindre beløb.

Foreningen har en bestyrelse på syv medlemmer, der foruden at arrangere udstillinger, indkøber kunst af de udstillende kunstnere. De indkøbte kunstværker bortloddet blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Hver udstilling åbnes med en fernisering, hvor alle er velkomne, og hvor den udstillende kunstner som oftest er til stede. Ligeledes er der lejlighed til at høre et musikalsk indslag.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til kassereren Anni Himmelstrup.

*Hanne Gustafsson*



*Aage Bruun Jespersen*

# Kunsten på Sønderskovhus

Det var et dejligt tiltag, der blev startet i efteråret 1993, da nogle kreative ledere på Sønderskovhus fik samlet nogle mennesker med interesse for kunst og fik dannet kunstgruppen, der stadig kører med en ny kunstner hver anden måned. Kunstgruppen startede med den første udstilling i november 1993 med en hyggelig fernisering med en forfriskning til alle fremmødte. Den første udstilling havde 2 kunstnere nemlig Henning Pedersen med blyantstegninger og Joan Jensen med olie- og akvarelmalerier.

Kunstnerne, der udstiller, er dels etablerede kunstnere med mange udstillinger bag sig og rigtig dygtige amatører på skift. Der er naturalistisk og abstrakt kunst i skøn forening.

Kunstgruppen skal nok få beboernes mening at høre, hvis der er tomme vægge et par dage mellem nedtagning og en ny fernisering.

Det er dejligt at mærke, når et foretagende bliver værdsat.

*Kunstgruppen på Sønderskovhus*



*Kaia Fredsbo*

# Musiklivet ved kirkerne i Lystrup-Elsted-Elev

Der arrangeres hvert år et større antal koncerter i Elev, Elsted og Lystrup kirker. Elev Kirke er den mindste af de tre og er med sin intime atmosfære særlig velegnet til koncerter med mindre ensembler, Elsted Kirke er større og kombinerer den intime atmosfære med en større pladsmæssig volumen, hvorimod pladsforholdene og akustikken i Lystrup Kirke muliggør koncerter med større ensembler.

Koncerterne er som oftest på et højt musikalsk plan med dygtige kunstnere fra hele landet, men der arrangeres også koncerter med dygtige optrædende fra det lokale musikliv. Således har Lystrup Elstedkoret gentagne gange optrådt i kirkerne, og på det seneste er der indledt et samarbejde mellem kirkerne og den lokale afdeling af Århus Musikskole, hvor musikskolens elever får mulighed for at optræde på koncertlignende vilkår. Der er som regel nerver på, men eleverne klarer det flot og høster samtidig værdifulde erfaringer ved at optræde over for større forsamlinger.

Organisterne ved kirkerne fremstiller hvert halve år en brochure, hvori alle sæsonens koncerter er omtalt. Brochuren kan fås ved henvendelse til en af kirkerne.

Derudover varetager organisterne i Elsted og Lystrup kirker et korarbejde, der henvender sig til børn og unge fra 9-års alderen og opefter. Det er dejligt at synge, og kirkerne ser det som en væsentlig opgave at give kommende generationer mulighed for at udfolde sig sangligt. Det er vigtigt, at børnene ikke blot lærer nogle af de gamle og nye salmer, som er kommet med i den

nye salmebog, men også et udvalg af den danske sangskat i det hele taget. Børne- og ungdomskorene giver regelmæssigt prøver på deres kunnen ved koncerter i kirkerne.

Herudover findes der voksenkor ved Elev og Lystrup kirker.

*Lars Nabe-Nielsen*



# Lystrup Revyen

Lystrup Revyforbund er en privat forening, der har til formål at opføre Lystrup Revyen. Revyen opføres hvert år i august måned i Lystrup-Elsted beboerhus. Lystrup Revyen er i 2003 i gang med sæson nr. 24.

Revyen har hidtil haft stor publikumssucces. Revyen har næsten hvert år haft udsolgt af billetter. Tilskuere, der ønsker bestemte forestillinger, står ofte i billetkø fra aftenen før dagen, hvor billetsalget starter. Det er dog mest for at få den festnat med at folk står der. Der plejer også at være billetter til dem, der først møder i løbet af formiddagen. Billetsalget finder som regel sted den første lørdag i august på P-pladsen ved Lystrup Centret.

Revyopførelserne og billetsalget annonceres i husstandsomdelte foldere, på plakater, i den lokale presse og på [www.lystrup-revyen.dk](http://www.lystrup-revyen.dk).

Revyen skrives, opføres og arrangeres af lokale personer (ca. 60 personer). Tekstarbejdet starter i marts/april og prøverne sidst i juli. Indholdet af revyen ligger tæt op ad den danske revytradition, det vil sige en blanding af sketch, monologer og sangnumre. Der lægges afgørende vægt på at behandle lokale spørgsmål; men livets almindelige store og små genvordigheder og glæder bliver også behandlet.

En revyaften er noget særligt for mange beboere i Lystrup-området. Den består af spisning, revyforestillingen, der tager ca. 5 kvarter, fælles visesang (efter Lystrup Revyens sanghæfte) og dans til levende musik. Hvis du lige er flyttet til området, så er revyen et godt sted at komme i kontakt med de »indfødte«. Der er brug for folk til

mange forskellige jobs: tekstskrivning, skuespil, kulisser, kostumer, sminke, lyd og lys, køkken, servering, bar, osv. Har du lyst til at deltage i teamet, så henvend dig til formanden Peter Trier, tlf. 86 22 71 47, e-mail: [ptrier@post3.tele.dk](mailto:ptrier@post3.tele.dk).

*Peter Trier*



# LMF og Rytmehuset leverer rytmisk musik

Udbudet af koncerter med rytmisk musik, har i mange år været forbeholdt spillestederne inde i Århus centrum. Men onsdag 14. marts 2001 blev der lavet om på denne tradition. En gruppe musikglade Lystrupborgere tog initiativ til at stifte Lystrup Musikforening (LMF) og oprette spillestedet Rytmehuset for at skabe et musikalsk værested, med base i den rytmiske musik. Rytmehuset er såmænd Elsted-Lystrup Beboerhus i anden forklædning, når LMF har aktiviteter i huset.

LMF er i dag en forening, hvor man vil formidle og udbrede kendskabet til den rytmiske musik, herunder dansk og udenlandsk pop-, rock-, country- og folkemusik, visesang og jazz. LMF er for voksne mennesker, som vil samles om et repertoirevalg, der er bredt og folkeligt. LMF er for både udøvende musikere og personer, der bare vil lytte og have et fællesskab i den rytmiske musik.

LMF's aktiviteter kan indeholde musikcaféer med livemusik og jam/øveaftener med foreningens musikere. Desuden kan LMF arrangere f.eks. sang-skriver workshop, musikkonkurrencer o.a.

Lystrup Musikforenings største aktivitet er dog det årlige Nytårsbal og ikke mindst fire til fem årlige koncerter med musiknavne fra Danmark og det store udland. LMF har med ternede duge, samt friske blomster og lys på bordene, formået at skabe en speciel hyggelig og intim stemning ved de mange arrangementer i Rytmehuset. Og med plads til 120 tilhørere gør det Rytmehuset til et unikt spillested i Århus Kommune. Både publikum og de

mange musikere, som har besøgt Rytmehuset de seneste to år, har masser af ros til LMF og Rytmehuset for afviklingen af koncerterne.

Musikere som troubadouren Thomas Kjellerup, countrysangerinden Joanne Reinholdt, popgruppen Souvenirs, folke-musikgruppen Troubadourbanden, Nattergalen Carsten Knudsen og verdensnavnene John Wright og Allan Taylor, giver alle topkarakterer til LMF og Rytmehuset.

Alle de gæstende musikere fremhæver både den fantastiske intime stemning og det meget medlevende publikum.

Lystrup Musikforenings arrangementer kan findes i lokalpressen eller på egen hjemmeside

[www.lystrupmusikforening.dk](http://www.lystrupmusikforening.dk).

*John Overgaard*



*Musikalske verdensnavne som John Wright og Allan Taylor kan også finde vej til Lystrup*



# Lystrup Orkester år 2000

Lystrup Orkester blev dannet i år 2000 med det formål, at udbrede musikglæden i Lystrup. Orkestret lægger samtidig stor vægt på det sociale samvær og gode kammeratskab musikere imellem.

Orkestret består i øjeblikket af 8 musikere, men kan godt bruge en violinist. Repertoire er al populær musik nyt som gammelt. Orkestret spiller mest for det voksne publikum, men har også lagt musik til underholdning, i børnehaver, Lokalcentre og Lystrup Kirke, samt uden for Lystrup området.

Lystrup Orkester blev modtaget af Lystrup borgerne med stor succes, især de kendte »Syng med aftener« er blevet godt populære og hvor der hurtigt bliver udsolgt af billetter. Aftenen begynder med spisning, under spisningen spiller orkestret hyggelig dinnermusik. Efter spisningen bliver der delt sanghæfter ud til fællessang, hvor publikum sammen med orkester kan få rørt deres sangstemmer. Aftenen slutter med dans til toner fra »Lystrup Orkester«.

Mange i Lystrup har givet udtryk for, at det er noget, som man har savnet i Lystrup.

Orkestret har øveaften hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 22.00 og lørdag fra kl. 11.00 til 14.00, på Lystrup Skole i sanglokalet.

Henvendelse til orkestret sker gennem formanden, Verner Hansen. 86 22 75 15 - 86 22 34 07



# Gode links af lokal interesse på Internettet

[www.faellesraad-8520.dk](http://www.faellesraad-8520.dk)

(Fællesrådets hjemmeside med links til medlemmerne, lokale institutioner og virksomheder)

[www.aarhus.dk/aa/portal/lokal/lystrup](http://www.aarhus.dk/aa/portal/lokal/lystrup)  
(relevante links til lokalområdet samt kort)

[www.aakb.dk/sw323asp](http://www.aakb.dk/sw323asp)  
(Lystrup Biblioteks links til lokalområdet)



ELEV • ELSTED  
FÆLLES  
RÅD •  
LYSTRUP