

Det er på alle måder et usædvanligt valg vi har foretaget i Fællesrådet Elsted- Elev -Lystrup i år. Vi har Valgt en lokalitet som knap og nap ligger på matriklen , en lokalitet som vi deler med Vejlbj , Ellevang, Terp og Lisbjerg og mange flere , en lokalitet som er inertieret af kommunen/ tidl. amtet og altså ikke er groet af lokale rødder . alt det som man kunne sige om Engsøen kunne man også sige om motorvejen og netop når vi sammenligner Engsøen med motorvejen kan selv kolde hjerne forstå hvorfor det simpelthen ikke var til at komme uden om at vælge Engsøen i Lystrup enge til året lokalitet .

Agnes Sørensen som blev født på Vejlgården i 1916 og boede der det meste af sit liv sammen med sine forældre, sin far den gamle sognerådsformand i Elev Niels Sørensen sagde engang for 15 - 20 år siden .” I skulle bare have set engen før den blev tørlagt . Det var det smukkeste sted i verden fuld af blomster og fugle og storken gik i engen og vi badede de om sommeren ja, vi levede der og når så alle kreaturerne kom bissende ned ad Høvje oppe fra gårdenen i Elev. Det var liv ”

Jeg tænkte på Agnes syn i mange år hver gang jeg kørte over mosen som vi kaldte Lystrup enge i de dage , så fandt man Lystrupbådene og så blev mit syn forlænget 7000 år sådan cirka. Jeg ser for mig de 22 små landsbyer der lå langs Lystrupfjorden bred , jeg forstiller mig travlheden med at fælde asp og lind og hugge både og på gode dage føjer fantasien så en vågehval eller en spækhugger til.

Men i dag når jeg kører forbi Engsøen behøver jeg ikke drømme men jeg ser et syn så smukt som en drøm Det betyder ikke at jeg ikke stadig skal bruge min fantasi for jeg ser masser af fugle , jeg ser græssende kreaturer endda den gode gamle race jersey , den første kvægrace jeg kunne navnet på fordi jeg som lille hørte til de små børn der i knaphedstiden efter krigen fik bevilliget speciel jersey mælk for ikke helt at forsvinde, og det gjorde jeg så ikke Men jeg ser ikke min lille veninde lillepræstekrav som har været så hårdt truet , men nu er set her, jeg ser ikke odder og brud og ørred , men jeg ved de er her , jeg ser ikke i farten min ven grågåsen og jeg

kan da slet ikke se om den skulle bringe en lillebitte dreng med sig , men jeg ved den er her og jeg ved den kan bruge en rastplads her tæt på havet inden den skal til Spanien .

Det er som at have penge i banken måske endda bedre endnu .

Det er selvfølgelig godt at Engsøen er med til at opfylde vanmiljøplanen -2-, Det er nødvendigt og godt .

Og vi sender Svand Auken en kærlig tanke

Men det er ikke grunden til valget.

Grunden er at vi har fået givet noget væsentlig tilbage til det sted hvor vi bor et sted fuld af liv åbenbart liv og fuld af skjult liv et sted der er en øjenfynd for os når vi haster af sted på Lystrupvej eller motorvejen

et sted hvor vi kan gå og opleve , løbe og opleve et sted hvor vi kan lege med vore børn og børnebørn og fortælle for dem hvad der så er i den virkelige natur hvordan her leves

Engsøen er ud over at være rekreativ også stedet hvor man ganske enkelt kan lære om naturen og også forstå at naturen altid tager sig betalt . Opfører vi os som fjolser og øver vold mod naturen ja, så ændre den sig bare efter vore fjolserier . Det er os der skal lære det, naturen er ligeglads .

Vi er glade for at amt og kommune i stedet for en losseplads gav os en Engsø, vi er glade for at den kom til at ligge her i Lystrup enge . og her tre år efter indvielse må vi konstatere at den er blevet en virkelig gevinst . Stenalderfolkene vidste godt hvad de gjorde da de slog sig ned her for 7000 år siden . Her kunne de leve og bo de kunne få den gode ernæring .

Sådan er det stadig for os i atomalderen: her kan vi leve og her kan vi bo og det er en særlig storhed at vi få de gode impulser til vort liv fra den genskabte natur .

Alt Dette er grundene til at vi i år har valgt Engsøen i Lystrup enge som året lokalitet mod alle vore selvgjorte regler .